

# Aflevering 23:

## Mavo De Pelgrim 1967–1990 (deel 1): Een korte geschiedenis



De Wet op het Voortgezet Onderwijs werd in 1963 aangenomen en op 1 augustus werd de grote herstructurering van het voortgezet onderwijs ingevoerd. Een grote



operatie, vandaar de bijnaam Mammoetwet voor de WVO.



De mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) bestond al vanaf 1861. Deze vierjarige opleiding werd in 1968 opgevolgd door het mavo (middelbaar algemeen vormend onderwijs). Doel was onder andere een emancipatie tot stand brengen. Meer kinderen uit de lagere sociale klassen zouden

een hogere vorm van onderwijs moeten kunnen bereiken.

In Oss bestonden diverse mulo en later mavo scholen. Een ervan, mavo De Pelgrim, is op 1 augustus 1990 gefuseerd met het Maaslandcollege. Een brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo ontstond toen in Oss.

In deze aflevering staat de geschiedenis van mavo De Pelgrim als zelfstandige school centraal.

### ***Het begin***

Op 1 augustus 1967 opende mavo De Pelgrim haar deuren in de oude lagere school aan de Amsteleindstraat nummer 2 in Oss. Het was voorheen een jongensschool, gelegen achter de Heilig Hart kerk. Als mavo, en niet als mulo. Terwijl de Mammoetwet nog moest starten. De naam De Pelgrim was een bedenkfel van J.M.F. Jansen. Bestuurslid van de Stichting R.K. Scholen voor Ulo te Oss én als leraar Nederlands verbonden aan het Titus Brandsma Lyceum.

Zijn onderbouwing voor deze naam:

*“Wij zijn allemaal onderweg, wij zijn als het ware pelgrims die de weg zoeken, die allerlei beslissingen moeten nemen en de school zou daarbij de weg kunnen wijzen. Bovendien komt de school op het grondgebied in De Ruwaard te staan waar vroeger pelgrims van Oss naar de Zoete Lieve Vrouwe in Den Bosch liepen.”*

Voordat De Ruwaard echter door de school bereikt werd, moest er nog driemaal worden verhuisd. Zoals al gezegd begon de pelgrimstocht aan de Amsteleindstraat. Er werd gestart met 59 leerlingen in het eerste leerjaar. Directeur van de school wordt Wil Messink. Hij blijft dat tot 1 augustus 1989, een jaar voor de fusie met het Maaslandcollege.

De eerste verhuizing vindt plaats in augustus 1969. De school huist vanaf dat moment aan de Vierhoeksingel nummer 45. Een jaar later betreft de school een monumentaal pand aan de Oude Molenstraat nummer 2, het oude gebouw van de Jozefschool. Al snel



Vierhoeksingel 45



Achterzijde gebouw Oude Molenstraat 2



Tekenlokaal aan de Molenstraat. Op de achtergrond muurtekeningen van oud-collega Bert Wijnen. Op de voorgrond links onze latere collega Piet Ceelen (AK)

bleek dit gebouw te klein om alle leerlingen een plek te geven. Er moest dan ook een beroep worden gedaan op de leegstaande lokalen van een basisschool aan de Kromstraat. Dat werd dus pendelen voor de docenten. Met soms als gevolg dat ze te

laat in de volgende les verschenen. De gebouwen waren oud: lekkages aan de lopende band. In de zomer konden de ramen maar met moeite worden gesloten. En er werden ook wel muizen gesignaleerd.



*Staringstraat Oss*

soms onverklaarbare, maar in die tijd erg moderne, hoogteverschillen en trapjes.

In Oss waren in die jaren 4 mavo'scholen. Een echte jongensschool (de Sint Jan, "de fraters"), een meisjesschool (de IMMAC mavo, vernoemd naar Maria Immaculata: de onbevleete ontvangenis), de gemengde school Edith Stein (vernoemd naar de Joodse non Edith Stein, vermoord in Auschwitz 1942, heilig verklaard in 1998) en natuurlijk de gemengde mavo'school De Pelgrim. Vier scholen die in de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig van de 20<sup>e</sup> eeuw bloeiden.

De Pelgrim was onderdeel van de Stichting R.K. scholen voor Ulo te Oss. In 1971 werd de school onderdeel van het grotere schoolbestuur van de Stichting Carmelcollege, waar voornamelijk scholen in het noorden en oosten aan verbonden waren.



*Lerarencorps De Pelgrim schooljaar 1981/1982*

57 nieuwe leerlingen. Blijkbaar is de koek op. De mavo'scholen in Oss en omgeving verkeren in zwaar weer. De concurrentiestrijd werd heviger.

Uiteindelijk werd een nieuw gebouw, in de Ruwaard, geopend: vanaf 5 februari 1973 vonden de leerlingen en het personeel van De Pelgrim hun eindbestemming: Staringstraat 4. Een prachtig gebouw. Met



In 1980 beleefde De Pelgrim de top van haar bestaan. Maar liefst 568 leerlingen bevolken dan de school. En er waren 27 docenten aan de school verbonden met daarboven een directeur (W. Messink tot 1989, in het slotjaar Ton van den Boom) en een adjunct-directeur. De jaren tachtig verlopen verder minder rooskleurig. In 1985 melden zich 86 leerlingen voor de school. En in 1986 slechts

In Oss bestond er geen bredere scholengemeenschap voor mavo/havo/vwo. Dit terwijl de roep van ouders én Dan Haag steeds meer in die richting ging. Een eerste poging om dat te realiseren werd al in 1978 ondernomen. Toen de leerlingenaantallen daalden kwam het woord fusie steeds vaker terug. Vanaf 1985 werden diverse pogingen ondernomen. Eerst samen met de Edith Stein richting het Titus Brandsmalyceum. Daarna een poging met de Vincent van Gogh havo (een afsplitsing van het Maaslandcollege; tegenwoordig Mondriaan College, onderdeel van Het Hooghuis). Tenslotte de geslaagde fusieonderhandelingen met het Maaslandcollege. In augustus 1990 werd de school onderdeel van de brede scholengemeenschap voor mavo/havo/vwo, het Maaslandcollege. In het laatste jaar van zelfstandigheid waren er 227 leerlingen op De Pelgrim.



*Sticker bij gelegenheid 10 jarig bestaan*

In een volgende aflevering volgen de verhalen die horen bij De Pelgrim.

*Geert Arts*