

Aflevering 1: Het prille begin

Op 8 september 1947 opende de Middelbare Meisjes School Regina Mundi haar deuren: 16 leerlingen, in de studiezaal van het zusterklooster aan de Arendsvlucht in Oss, onder leiding van zuster Angeline van Vught. Een half jaar later (14 januari 1948) werd een noodschool achter de tuin van het klooster geplaatst (vier leslokalen, een personeelskamer en een directiekamertje) met een ingang aan de Driek van Erpstraat.



Klooster Arendsvlucht



Dat de school bestaansrecht kreeg blijkt uit onderstaande documenten. Deze heb ik 2008 tijdens een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (met een groep leerlingen van 6 vwo) mogen ontvangen van de archivaris aldaar.

Mariabeeld, ontvangen door Zuster Angelina van haar heerbroer, januari 1948



Uit de aanvraag voor rijkssubsidie Algemeen Rijksarchief



Toekenning rijkssubsidie, Algemeen Rijksarchief

In juni 1952 deden de eerste vijf leerlingen eindexamen. En dan kun je pas stellen: de MMS is een échte school voor (vrouwelijke) leerlingen in Oss e.o.!!!

De noodgebouwen voldeden niet echt: geluidsoverlast, kou in de winter, verzengende hitte in de zomer. Dus ging de school op zoek naar een meer permanente huisvesting. Daarover een volgende keer meer.

In september 1952 ging het bestuur van de school over van de congregatie van de Zusters van Liefde naar de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), het bestuur waar de school ook nu nog onder ressorteert.

De eerstvolgende aflevering geeft jullie onder andere een inkijkje in het eerste schoolreglement en de "eisen van toelating" die in de eerste jaren van de school gesteld werden.

Geert Arts