

## Aflevering 3: Een pareltje aan de Vianenstraat

In september 1955 verhuisde MMS Regina Mundi (“Koningin van de Wereld”) vanuit noodlokalen aan de Driek van Erpstraat, aan de andere kant van de spoorlijn, naar een gloednieuw gebouw aan de Vianenstraat. De bouwstijl wordt ook wel genoemd “traditionalistische wederopbouwstijl”. Centraal in het gebouw een grote hal. De ingang, lokalen en gangen komen hier uit.



*Maaslandcollege 2019*

Aan de noordzijde, richting de spoorlijn, grote vensters. Het daglicht valt vrijwel ongestoord binnen en de opvallende zwartwit geblokte vloer geeft de grote hal een schitterende ruimtelijke blik.



De plannen voor de bouw van de school werden al in het voorjaar van 1951 ingediend. Architect J. de Reus uit Oss had schetsplannen ingediend en deze werden in juli 1952 goedgekeurd. De schets is links te bewonderen. Let vooral op de kolossale entree die in zijn plan stond opgenomen.

Het plan werd in de maanden daarna nog flink aangepast. Het vooraanzicht van de

school is daardoor enigszins soberder te noemen.

Eindelijk werd op 3 november de bouw na de aanbesteding gegund aan de aannemers Berghege en De Bont.

Op 8 september 1955, het feest van Maria Geboorte, werd het gebouw in gebruik genomen. Plechtig ingezegend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Mutsaers. In het Dagblad voor Oss en omstreken werd op vrijdag 9 september uitgebreid verslag gedaan van de opening.



*De hal als gebedsruimte...*

Geschiedenis van de school in fragmenten.



De hal als karakteristiek centrum is bekend. Maar is jullie ook bekend dat de personeelskamer tot eind van de 20<sup>e</sup> eeuw gehuisvest was in het huidige lokalen 1.13. en 1.14? En dat de huidige personeelskamer tot die tijd piepkleine leslokalen waren?



*Personeelskamer jaren zeventig 20<sup>e</sup> eeuw*



*Loge conciërge. Let op de asbakrechts in de hoek!*

Van recente datum is de verbouwing van de hoek waar we nu de receptie en de administratie vinden. Jarenlang hét domein van onze hoofdconciërge. Op de foto links een piepjong Frans Govers en zijn voorganger Piet van der Heijden. Piet woonde overigens tegenover de school. Voor de trainers: Vianenstraat 56.

In de jaren zeventig is het gebouw uitgebreid. De “30-gang” werd vanaf dat moment de nieuwbouw genoemd. Inmiddels weten we wel beter: er zijn nieuwere delen van het gebouw aan te wijzen!



Geert Arts